

Gemeenteavond van de wijk Meentkerk, d.d. woensdag 22 november 2017

Tijdens de gemeenteavond van 22 november 2017 zijn in groepjes roulerend 6 stellingen besproken. Onderstaand zijn alle reacties per stelling opgenomen.

1. Een volgeling van Jezus is te herkennen aan daad, gepraat, gelaat en gewaad

- Herkenning is nadrukkelijk in daad en gewaad. Leidt tot (persoonlijke) doorvertaling in gelaat en gewaad
- Gelaat: uitstralen van oprechte aandacht in gesprekken! Gewaad: niet uitdagend kleden
- Deze stelling is een karikatuur / te veel regels. Er zit wel een kern van waarheid in, maar het moet vanuit je hart komen. Dat is belangrijker dan de uiterlijke kernmerken. Belangrijke noot: ook niet-christenen kunnen zich positief onderscheiden door daad, gepraat etc
- Daad en gepraat zijn het belangrijkste voor ons. Onderscheid wel/niet christen niet altijd zichtbaar. Als je het niet doet, dan word je er terecht op aangesproken.
- Het zou mooi zijn, maar geen voorwaarde
- Volgeling zijn tot eer van Hem, dat is de drijfveer.

2. De aanmoediging om volgeling van Jezus te zijn zou de belangrijkste focus in onze (wijk)gemeente moeten zijn.

- Het is niet het belangrijkste, maar wel belangrijk omdat je anders te veel naar binnen gericht bent, niet te activistisch (door om het doen i.p.v. doen om het doel), open houding is nodig / praktisch, het is de opdracht van Jezus, zo kun je Jezus laten zien aan anderen
- Er is spanning tussen willen en werken. Het is onze taak om een ander tot zegen te zijn, maar dat leidt niet altijd tot dingen doen; kan ook bidden zijn. Aan de andere kant: zonder appèl gebeurt er misschien niets.
- Ja het is het belangrijkste na het weten van Jezus reddende daden, op Jezus lijken is het doel, volgen: elkaar bemoedigen en corrigeren, vanuit Jezus werkzaam zijn
- Ja, daar begint het mee. Maar wel vanuit de genade van God. Belangrijk omdat het onze opdracht is. Nee, groei in het geloof is het belangrijkste
- Kunnen we het leven en de leer (vb. voetbal) nog met elkaar rijmen? Durven we te spiegelen? We willen er niet altijd vooruit komen. Zichtbaarheid is belangrijk en moet bespreekbaar blijven.
- Ja, dit is het belangrijkste. Het is onze opdracht, en volgen heeft te bespreken consequenties. Wel volgeling vanuit de liefde van Jezus. Kennen van de genade van God is ook heel belangrijk. Iedere volgeling volgt weer anders (jong en oud).

3. Niet wij volgen Jezus, Hij volgt ons

- Moeilijke stelling:
 1. Moet het misschien wederkerig zijn?
 2. Jezus gaat ons toch voor?!
- Waar: als Hij ons niet heeft gevolgd, dan kunnen wij Hem ook niet volgen. Vergelijking met: "Hij heeft ons eerst lief gehad". Dan kunnen wij dat beantwoorden. Maar wij willen ook wel graag volgen / iets doen

- De herder loopt achter de Kudde, en niet ervoor. Zo heeft Hij zicht op de kudde. In de kloof gaat Hij voorop.
- Moeilijke stelling: meer tijd nodig om na te denken. Leidt dit tot passiviteit?
- Wat gebeurt er als wij Jezus de rug toekeren? Blijft Hij ons dan volgen?
- Volgen = gehoorzamen.
- Stelling is ontspannend, geen kramp. "Ons" is breder dan de Meentkerk. Geldt voor iedereen.

4. De meeste mensen in onze (wijk)gemeente verlangen ernaar om te groeien in geloof.

- De wil is er wel, maar invullen in de praktijk is niet zichtbaar en mag meer passie krijgen. Aansporing gewenst!
- Zijn we wel echt op zoek naar groei in geloof!
- Van binnen, naar buiten. Belangrijk want dan gaan we ook groeien.
 1. Van melk naar vast voedsel.
 2. Als verlangen ontbreekt, dan is er geen groei.
- Wijkgemeente is niet alleen kerkbezoekers: stelling is dan waarschijnlijk niet waar.
- We hopen het, maar weten het niet van iedereen. Bij sommigen kabbelt het voort! We kennen allemaal vlakke periodes waarin juist de goede gewoonte van "gewoon" naar de kerk gaan goed is.
- Is nodig!

5. Onze (wijk)gemeente rust mensen toe om als volgeling te leven in de wereld van nu.

- Transparant zijn
- Vanuit het gezin
- Via catechese / KND / clubs
- Willen gemeenteleden toegerust worden?
- Vanuit Woordverkondiging
- Bijbelkring
- Preekbespreking
- Zou meer mogen/moeten
- Opdracht!
- Evangelie eigen maken en uitdragen
- Grenzen aangeven
- We laten veel liggen
- Meer gebruik van mogelijkheden
- Begint bij jezelf!
- Afstand wordt steeds groter
- Eigen gemeenteleden

6. Onze (wijk)gemeente rust ons toe voor de thema's waarmee je als volgeling wordt geconfronteerd in je persoonlijke geloofsleven.

- Geloofsopvoeding. Onderlinge ontmoeting (faciliteren, College-Tour, Bijbelkring, het vervolg)
- Openheid noodzakelijk (liturgie lastig voor jongeren; toegankelijk zijn). Veiligheid. Getuigenis bij dopen. Gebruik ook ochtenddienst voor verdieping.
- Eredienst. Verlangen concreet maken => hoe! Meer gebruik van moment van delen. Prikkelende preek helpt. Wakker schudden. Actueel.
- Passief ontvangen versus actief deelnemen, en zelf bieden in activiteit en relatie. Catechismus actueel maken. In de wereld komt meer op ons af, dan de kerk deelt.
- Bijbelkring. Toegericht om in kring door te gaan. Catechisatie helpend.
- Onderlinge betrokkenheid verhogen: jeugd, kinderen, ouderen
- Toerusting in zekerheid van het geloof en daaruit leven.
- Toerusting nodig en stelling nemen in ethische thema's