

Gemeenteavond 21 maart 2013 opening

Lezen: 1 Kor. 3: 10-17

Ik heb dit gekozen omdat het ook weer het beeld van het gebouw betreft. Enkele opmerkingen:

- Het fundament is gelegd. Wij willen geen ander fundament. Dat wil overigens niet zeggen dat daar niet over mag worden gesproken. Er zijn stellingen die daar aan raken. Want we mogen dat ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. En ik hoor ook wel mensen die zeggen: zijn we dan wel voldoende met dat fundament bezig?

- Dat fundament is de basis- De steen, die verworpen was. Zo wil ik toch ook de lijdenstijd noemen. Dat komt hier in 1 Kor. 3 minder naar voren. Maar dat is wel de Rots Op Hem bouwen we, zoals we met Psalm 62 hebben gezongen

- Doel voor ogen houden: vers 16 -17. God woont in de gemeente. Blijft natuurlijk het wonder. Dat wordt nooit vanzelfsprekend. Daar verwonderen we ons dus over.

Dat is een diepe waarheid – die we ook over hebben te dragen.

- Oproep tot heiligheid. Dat is ook wel, waar het op aan komt. Waar zit die heiligheid dan in? Waar zijn we ander? Dat heeft te maken met ethische kwestie, maar misschien ook vooral wel met een andere instelling. De ander uitnemender zien, trouw zijn, jezelf wegcijferen. Daarbij moet en mag er gebouwd worden: goud, zilver, steen, stro. Dat relativeert enerzijds. Dat is niet de basis. Daar hangt de redding niet van af. Tegelijkertijd is het niet onbelangrijk. Het is goed om daar bewust mee bezig te zijn.

- Belangrijk: ieders werk. Dat is ook wel onze insteek – wij zijn samen gemeente. Dat heeft niet met democratie te maken, maar dat ieder een levende steen is. Dat is uw en jouw verantwoordelijkheid – zonder te gaan pushen. Daar hebben we een slag te slaan. Zo mogen en moeten we bouwen, als levende stenen. En daar ligt onze opdracht vanavond – om daarover samen te spreken.